

PYP LIANO

Kerst/Nieuwjaarsuitgave 2012 jaargang 21 nummer 4



**Met Prins Willem 1
en Adjudant Gerton
Knallend het carnavalsjaar 2013 in!**



Van de redactie

Actief zijn in de Striepersgatse carnaval. Voor mensen van boven de rivieren lijkt het iets ongrijpbaars. Iets triviaals, wat nauwelijks enig belang heeft. Toch lijkt het soms net een bedrijf, de Stichting Carnavalsviering Striepersgat. Denk bijvoorbeeld aan adjudant Gerton Heesakkers. Hij heeft een belangrijke taak, want hij moet zorgen dat Zijne Dorstlustige Hoogheid Prins Willem I zoveel mogelijk kan genieten van zijn feestje. Wat dat betreft verschilt hij niet zo heel veel van een facilitair manager.

Sterker nog: rondom de Prins en het georganiseerde carnaval hangt een complete 'facilitaire organisatie'. Wat te denken van de partners van de Raad van Elf? Zij zorgen er voor dat hun mannen er elke keer weer netjes opstaan. Gewassen en gestreken, hun onderscheidingen gepoetst en hun veren gestoomd. Om maar wat te noemen. En onderwijl regelt de adjudant de bezoeken van de Prins, regelt zijn drankvoorziening (in samenspraak met de bierdrager) en zorgt dat zijn steek recht staat en zijn mantel goed hangt.

Dat was de wasserij/schoonmaak en catering. Maar er is meer. De afgelopen jaren zorgde Mark Scheepers van OCV bijvoorbeeld voor een prachtige, kleurige Prinsmobiel (wagenparkbeheer). Ook dit seizoen is dit het geval. De commissie PP&P maakt een aansprekende Strieper (communicatie) en secretaris Ton stuurt het carnavalsprogramma door (administratieve ondersteuning)

Dan is er de sponsorcommissie, die contacten onderhoudt met de sponsors (financiële ondersteuning en relatiebeheer), Pliessie Stephan Meulendijks, die overleg heeft met Henk Kremers over het cafébezoek (veiligheid en toegangscontrole) en één van de Pieeles, Adje 'Apple Juice' van Opstal, die een zak nieuwe pennen meebrengt (kantoorbepoeders). En voor het 'gemak' vergeten we dan de technische commissie, de optochtcommissie en Bals- en Zittingen.

Daarboven zit het db (Raad van Commissarissen), met President Peter Kalb, die alles goed in de gaten houdt en in ingrijpt waar nodig. Een compleet bedrijf dus! De georganiseerde carnaval is veel meer dan alleen feestvieren. Ook de jeugd, de bejaarden en langdurig zieken worden niet vergeten. In zo'n grote organisatie is facilitair management onmisbaar. En ik maak er graag deel van uit...

Namens de redactie wens ik u een heel gelukkig, liefdevol, voorspoedig en carnavalesk 2013!

Alaaf! Willem-Jan Schampers

Inhoud

1. Titelpagina
2. Van de Redactie
3. Woordje van de prins
4. Woordje van de Jeugdprins
5. Woordje van de President
- 6.-7. Van de Carnavalsfederatie
8. Blaaskapellenfestival
9. Federatievergadering
- 10.-11.-12. Interview met de Prins
13. Paar van het Jaar
- 14.-15. CV de Gieters 22 jaar
- 16.-17. Prinsenfeest
18. Terugblik Striepersgats Paar 2012

**Kopij volgende nummer
inleveren voor 15 januari 2013**

19. Programma 2012-2013
- 20.-21. Opoe hèt wirris wà
23. t'ls me wa!
24. Website
25. Zesde Striepersgat on Ice
26. Bezoek aan Tienen
27. Nieuwe Koptrekker
- 28.-29. Uit de oude doos
30. 46ste Brabants kampioenschap tonpraoten
- 31.-32.-33. Groot Striepersgats Liedjesfestival
- 35.-36.-37.-38. Historie van het Carnaval in Striepersgat (10)
40. Ledenlijst



Woordje van de Prins

Zaterdag 10-11-12 was een heel bijzondere dag in mijn leven. Samen met Erik, mijn man, hadden we er al lang naartoe geleefd. Die dag zou ik mogelijk Prins van Striepersgat worden. En het geschiedde. Een dag om nooit te vergeten!

Ik werd de 60e Prins van Striepersgat en de eerste Prins afkomstig uit een vereniging. En niet zomaar een vereniging, maar de Striepersgatse Hofkapel, waarbij ik trombone speel en waarvan ik de trotse voorzitter ben. Een club die volgend jaar 5x11 jaar trouw deel uitmaakt van het gevolg van de

Prins van Striepersgat. Op 17 november 2013 vieren wij ons spectaculaire jubileum, dus houd die datum maar alvast vrij in uw agenda!

Ik ben inmiddels zo'n dertien jaar lid van deze club. En zoals mijn eerste Prins, Mark d'n Urste ooit zei: 'Schôn zén is nie moeilijk, maar schôn bléve'. Ik weet voor mezelf dat het schôn is gebleven al die jaren en dat is nog steeds zo. Zeker nu tijdens mijn prinsperiode, geniet ik met volle teugen van De Hofkapel.

De dingen gaan wel erg snel. Er moet veel worden geregeld en gelukkig heb ik met Gerton Heesakkers een ervaren adjudant uitgekozen, die me daarbij helpt.

Er werd mij al direct verzocht op de site van de Stichting Carnavalsviering Striepersgat een dagboek van de Prins bij te gaan houden, zodat anderen mijn ervaringen konden lezen.

Ik was daar in eerste instantie niet zo blij mee, omdat het ook een verplichting is om het dagboek goed bij te houden. Nu ik er eenmaal aan ben begonnen, moet ik eerlijk zeggen dat het ook best leuk is om te doen. Nu al is het leuk om ervaringen terug te lezen!

Als u dus wilt weten hoe ik het Prinsschap ervaar, raad ik u aan om eens door het dagboek te bladeren. Er staat natuurlijk niet alles in, maar vooral de luchtige en leuke momenten wil ik daarin belichten.

Verder wens ik iedereen alvast een gezond en carnavalesk 2013, onder menne leuze:

'Striepersgat, daar zit muziek in'

Prins Willem I



Woordje van de Jeugdprins

Hallo, ik ben Jim de Jong. Geboren en getogen in Valkenswaard en tegenwoordig woonachtig in de Bakkerstraat. Ik volg nu een MBO-opleiding op scholengemeenschap Were Di. Mijn hobby's zijn: computeren met mijn jongere broer Mike, het volgen van gitaarles en voetballen bij De Valk B2, waarvan mijn vader (Mark) trainer/coach is.

En dan natuurlijk carnaval. Dit is mij met de papelepel ingegeven. Mijn moeder, Ingrid, was jaren bij de Hofmarjannekes en mijn nichtje Janneke zit bij de Hopmarjannekes. En dan natuurlijk mijn opa Jan (van Keulen). Hij was 33 jaar be-

stuurslid van de Stichting Carnavalsviering Striepersgat, waarvan elf jaar secretaris. Daarnaast bekleedde hij 2x11 jaar vele functies binnen de diverse commissies van de stichting. In 1983 was hij Prins (Prins Jan d'n Urste) en aansluitend Vorst van Striepersgat.

Je begrijpt wel, dat ik de nodige carnavalsbelevissen van dichtbij meemaakte in de jaarlijkse periode van november tot en met februari/maart. Daardoor kreeg ik ook steeds meer interesse in Striepestgat. Toen ik negen was, werd ik lid van de Jeugdraad. Vorig jaar was ik adjudant van Prins Koen d'n Urste en nu hebben we de rollen omgedraaid. Nu ben ik Jeugdprins Jim d'n Urste en Koen is mijn adjudant.

Ik wil ALLE jeugdige Striepers en Strieperinnekes uitnodigen met ons carnaval te gaan vieren. Te beginnen in de periode vóór carnaval. De eerste uittredens hebben wij al gehad, namelijk naar de receptie van CV De Gietersch en de Nacht van de Bokkenrijders. Sjonge, wat was ik trots! Trots op mijn Prinselijk Gevolg. Voorop de Jeugdkapel, dan de Hopmarjannekes en vervolgens de Jeugdraad, Vorst, President, Adjudant en dan ikzelf. Als Jeugdprins.

Ook wil ik aandacht vragen voor de vier echte carnavalsdagen. Denk dan aan de Carnavalsmis, de intocht en ontvangst op het gemeentehuis en vooral de Jeugdprinsreceptie op zaterdagmiddag bij Old Dutch. De Grote Optocht op zondagmiddag en zeker op dinsdagmiddag weer de Jeugdoptocht en het afscheid van carnaval bij het gemeentehuis...

Beste Striepers en Strieperinnekes, wij willen jullie graag de hand schudden tijdens een van deze activiteiten. Iedereen is van harte welkom!

En dan eindig ik met mijn leuze:

'Nie knieze, nie zeure, met Prins Jim gaot 't gebeure!'

Prins Jim d'n Urste



Woordje van de President



Striepers en Strieperinnen,

Inmiddels zijn we weer in volle carnavalsgang! Met een nieuwe Prins, zijne dorstlustige hoogheid Prins Willem I!

We zijn er als stichting zeer content mee dat we samen met jullie op 10-11-'12 een Prins hebben gekozen 'uit de verenigingen'. Het is voor de eerste keer in de historie van Striepersgat dat dit is gebeurd. Een paar jaar terug kon het eenvoudigweg nog niet, omdat de regels rondom kandidaatsstelling dit niet toelieten.

Omdat we graag samen carnaval willen vieren én uitdragen, hebben we een paar jaar geleden deze regels aangepast. Met als resultaat dat we nu een Prins hebben, die in zijn normale carnavalsleven (bestaat dat, een normaal carnavalsleven?) voorzitter is van de legendarische Hofkapel van Striepersgat.

Met deze Prins spelen we dit jaar het spel dat carnaval heet, waarin we met elkaar hebben afgesproken dat een Prins de 'heerser' is over zijn dorp, in ons geval: heerser over Striepersgat.

En onze heerser speelt het spel zoals het hoort: met allure, met respect en met plezier! Zo zit er nog jarenlang muziek in Striepersgat!

Alaaf!

**Peter Kalb,
President SCS**





Van de carnavals- federatie

Hallo,

Het carnavalsseizoen is al over de helft, op het moment dat deze Pypliano uitkomt. Vele schitterende avonden hebben dit seizoen alweer opgeluisterd. Vele zullen nog volgen. Ik kijk nu al uit naar de Brabantse kampioenschappen tonproaten van ADA, waar ik op zaterdagavond de publieksprijs mag uitreiken. Een avond gevuld met heerlijke humor. Dan enkele weken later de vorstenzittingen. Op zaterdagavond, de 'verenigingsavond', wordt daar de Jan Cremersbokaal uitgereikt aan de meest actieve vereniging van Striepersgat en natuurlijk de Federatieonderscheiding.

Ik vermoed dat enkele grote Striepers nu al zitten te denken of zij hem dit jaar gaan krijgen of, als zij hem niet krijgen, wie hem dan gaat krijgen. Ook ik weet het nog niet. Wie zal er door jullie genomineerd zijn? Ook het blaaskapellenfestival en de Striepersgatse bruiloft staat nog op mijn lijstje te bezoeken activiteiten. Begin februari is het dan alweer carnaval. Genoeg om dit seizoen nog naar uit te kijken. Soms vind ik het jammer dat ik gewoon niet overal bij kan zijn, want ook mijn gezin wil met regelmaat wat aandacht...

Bestuurlijk

Als federatie lijken we steeds meer de zaken op orde te krijgen. Op de laatste ledenvergadering hebben we zowaar een bestuursverkiezing moeten houden, omdat we meerdere kandidaten hadden voor de functie van penningmeester. Rob Werson is daar gekozen door de aangesloten verenigingen en neemt de plaats in van Rini Mommers.

Rini heeft vanaf de officiële start van de federatie in het bestuur gezeten namens CV De Brassers. Vanwege een tekort aan tijd heeft hij moeten stoppen met zijn functie in het federatiebestuur. Via deze weg wil ik Rini nogmaals bedanken voor zijn inzet de afgelopen jaren. Het opzetten van een nieuwe organisatie heeft toch veel inzet gevraagd. Rini hartstikke bedankt! En Rob veel succes in je nieuwe functie!





Pypliano

Het grootste doel van de federatie voor dit jaar, het weer financieel gezond krijgen van de Pypliano en daarmee ook de federatie, lijkt ook te lukken. Er heeft zich al een aantal nieuwe adverteerders gemeld en daarmee zijn we weer verzekerd van enige inkomsten, naast de contributie. Om de federatie ook voor wat langere termijn te waarborgen zoeken we echter nog meer adverteerders. Indien u nog iemand weet laat het ons dan even weten. Voor de kosten hoeft men het niet te laten. We vragen 50 euro voor een halve pagina A4 en 100 euro voor een hele pagina. Daarnaast worden de adverteerders ook vermeld in de nieuwsbrief.



Zoals het er nu naar uit ziet kan ik op de ledenvergadering van april met een gerust hart stoppen en laat ik een gezonde organisatie achter. Voorlopig ga ik echter eerst genieten van alle activiteiten en carnaval. Ik hoop jullie allemaal te zien op één van de vele activiteiten!

Stefan Segers

Voorzitter Carnavalsfederatie Striepersgat

Brabants kampioenschap
TONPRAOTEN

Georganiseerd door:
STICHTING TONPRAOTERSCONCOURS VALKENSWAARD



35ste blaaskapellenfestival

cv de Brassers



27 januari
toegang gratis

zaal Lavrijssen

Karel Mollenstraat Zuid 44

Valkenswaard

info : secr_brassers@live.nl 06-53783016



Federatievergadering in Lugano

Het was lang geleden dat ik in Lugano 'op vergadering' mocht. Nu als vertegenwoordiger van de CV Gin Gedoe en destijds als voorzitter van de optochtcommissie.

Voordat ik iets zeg over de Federatievergadering even wat over de optochtvergaderingen van destijds. Twee andere leden van de optochtcommissie waren er vanavond ook: Elly Cremers en Bert Sutton. In die tijd zaten we boven in het kleine zaaltje bij Lugano aan de Leenderwegzijde. 'We' waren: Jos Janssen, Hans de Best, Marianne Verwiël, Bert en José Sutton, Elly Cremers, Geert de Rooy en ik. We vergaderden regelmatig, omdat het gezellig was en er toen nog niet zoveel sociale media waren. Het excuus om niet te vergaderen...

Het bestellen van de drank was altijd een gebeurtenis. Stevig op de grond stampen en in no time waren ze boven om de consumpties op te nemen. Altijd werd er iets hartigs bij geserveerd. Uitbater Jos wist ons op een perfecte wijze te binden. Na de vergadering nog een afzakkertje beneden en dan weer naar huis. Marianne maakte de notulen en veertien dagen later waren we er weer.

Dat kwam allemaal weer boven bij de vergadering van de Federatie. Vanavond stonden er weer zware punten op de agenda. Dechargeren van de penningmeester Rini Mommers en het kiezen van een nieuwe penningmeester. Bij dat laatste wil ik even stil staan. Rob Werson presenteerde zich als kandidaat in concurrentie met een tweede.

Het was niet toegestaan om door te vragen en zodoende meer inzicht in zijn motivatie te krijgen. Natuurlijk is het leuk om op wijnexcursie te gaan tijdens de kascontrole, maar nog leuker is het om de penning van de Federatie te verkrijgen, door alleen lid te worden van het bestuur. Dat laatste hebben we niet gehoord, maar het is nu wel gezegd!

Striepersgatser oftewel carnivalesker kan het bijna niet!

Toch denk ik wel da we er ene goeie aan hebben...

**Frans Janssen,
CV Gin Gedoe**

CV Gin Gedoe





William Damen nieuwe heerser van Striepersgat

Prins Willem I blijft glunderen



Buiten wappert de geelblauwe vlag. Binnen zit William Damen, de nieuwe Prins van Striepersgat, nog steeds met zijn hoofd in de wolken. Manlief Erik Aarts serveert ondertussen een lekker kopje koffie en een Jägermeister en praat honderduit. De nieuwe status van William (Prins Willem I) heeft de nodige impact. 'Ik geniet met volle teugen'.

Prins Willem I is in meerdere opzichten een bijzondere Prins. Niet alleen is hij de eerste die niet in de gemeente Valkenswaard woont, maar ook is hij de eerste heerser van Striepersgat die afkomstig is uit een vereniging. En niet uit de Raad van Elf. 'Sinds vorig jaar ben ik voorzitter van de Striepersgatse Hofkapel, waarbij ik al sinds 1998 muziek maak. Een paar jaar geleden heb ik wel eens gezegd dat ik graag Prins

wilde worden, maar mijn adjudant heeft me uiteindelijk gestimuleerd om er écht voor te gaan.' Gerton Heesakkers, in 2008 al eens adjudant van Prins Jubliano, was het inderdaad die William vorig jaar opperde om zijn alter ego, 'Schlagerzanger Willie', in te zetten voor het realiseren van zijn droom: Prins van Striepersgat worden. 'Ik heb dus het afgelopen jaar op slimme wijze gelobbyed. Haha! Heel veel opgetreden op feesten en partijen en daarmee mijn naamsbekend vergroot. Mijn strategie was om de verenigingen voor me te winnen en ik denk dat dit heel aardig is gelukt. De reacties na mijn verkiezing waren in ieder geval heel enthousiast.'

Teutengat

Hoewel William al enige jaren in Bergeijk woont, is hij geboren en getogen in Valkenswaard. 'Mijn wieg stond 47 jaar geleden waar vroeger het postkantoor was, tegenover zaal Lavrijssen. Toen ik wat ouder was, zag ik daar altijd de Prins van Striepersgat met zijn gevolg naar binnen trekken. Voorafgegaan door Opper Van Dijk. Als de grote pop van ADA weer werd opgehangen, wist ik



dat carnaval weer ging beginnen. Ik was er gefascineerd door en wilde graag later deel uit maken van dat gezelschap. Bovendien waren mijn ouders Striepers in hart en nieren, dus ik kreeg het met de paplepel ingegoten.'

Maar woonachtig in Teutengat en Prins in Striepersgat? William is hierover heel duidelijk: 'Het gaat er niet om waar je woont, maar waar je je verdiensten hebt. Ik ben al vele jaren actief in de Striepersgatse carnaval, dus dan is het ook voor de hand liggend dat ik hier voor het Prinsschap wilde gaan. Al had dat ook zomaar in Brouwersgat kunnen zijn, want ook daar ben ik jarenlang bij de Hofkapel geweest en heb er muziek gemaakt bij de Dommelecho. Ik was er zelfs een tijdje tambour-maître! Overigens ook weer via mijn vader, die me als klein menneke al mee naar repetities en optredens nam.'

William was toen pas een jaar of elf, maar trommelde toen al heel aardig zijn partijtje mee. Inderdaad: 'trommelde' en nog geen trombone. 'Dat is pas later 'gebeurd'. Bij de politie', lacht William. 'Eerst heb ik alleen trom gespeeld en later drums. Onder meer bij de Malpiegalm en bij dansorkest Sunset Combo. En natuurlijk bij de Dommelecho, waar ik zelfs nog verkering heb gehad met Ankie Meulendijks, de dochter van dirigent Toon Meulendijks. Ze is nog steeds mijn hartsvriendin. Als ik Erik niet had leren kennen, dan... Haha!'

Muziek

'William Damen, een leven vol muziek'. Het zou zomaar de titel van een film kunnen zijn. Want ook in zijn beroep als politieman, heeft de nieuwe Prins van Striepersgat altijd muziek gemaakt. 'Ik ben in 1987 de interne opleiding gaan volgen in Lochem. Om van daaruit bij de gemeentepolitie van Rotterdam terecht te komen. Kun je je het voorstellen? Rechtstreeks uit de Bergeijkse klei naar de grote stad! Ik heb er echter een geweldige tijd gehad. Ik begon als straatagent en dan maak je echt de gekste dingen mee. Ook daarna bij de ME, waarbij ik meerdere malen in de frontlinie stond. Behoorlijk hectisch dus.'

Volgens William heeft hij er een hoop ervaring opgedaan, die hij in zijn huidige werk als zedenrechercheur weer kan gebruiken. En de muziek? 'Ik kwam op een gegeven moment bij 'Hermandad', de politiekapel van Rotterdam terecht. Omdat ze wél wisten dat ik muzikaal was, maar niet dat ik trommelde, heb ik toen aangegeven dat ik graag trombone wilde spelen. Ik kreeg twee keer in de week privéles op de muziekschool en heb dus eigenlijk op kosten van de politie leren spelen. Met dank! Met de kapel zijn we heel Europa doorgereisd. Ook in de toenmalige Oostbloklanden. Die mensen daar keken hun ogen uit. Een politiekapel die bigband speelde; dat kenden ze niet.'





Om de weekenden ging William naar huis en via zijn broer Gerrie kwam hij in Bergeijk bij het Teutengats Dweilorkest terecht. Zo'n tien jaar lang speelde hij daar trombone. Zijn liefde voor Erik ('Mijn omgeving heeft er nooit een probleem van gemaakt dat ik homoseksueel ben') bracht William echter terug naar Brabant. 'Ik solliciteerde bij de politie in Eindhoven, maar daar vroegen ze of in geen interesse had om in Valkenswaard te gaan werken. Natuurlijk leek me dat wel wat en in 1995 ben in bij de Regiopolitie Brabant-Zuidoost terecht gekomen. Overigens moest ik me wel enigszins aanpassen, want ik was een heel andere, westerse mentaliteit gewend.'

'Halve Duitser'

Via Rob Werson, de toenmalige muzikaal leider van de Striepersgatse Hofkapel, kwamen de gebroeders Damen in contact met de Valkenswaardse carnaval. 'Als halve Duitser (haha!), had me de Hofkapel en de Raad van Elf in Striepersgat altijd al getrokken. Hier zijn we nog echt van het protocol en dat vond ik wel mooi. Vandaar dat Gerrie en ik toen 'proef' hebben gedraaid. Dat pakte goed uit en we voelden ons meteen thuis. En dat is nog steeds zo. We vormen met z'n allen een heel gezellige vriendengroep. De muziek maakt écht deel uit van het gevolg van de Prins. Samen met de Raad van Elf en de Hofmarjannekes.'

Door de jaren heen heeft William heel veel mensen leren kennen, die de Striepersgatse carnaval een warm hart toedragen. 'Ik ben trots op wat we hier elk jaar uitdragen. De georganiseerde carnaval leeft nog steeds in Valkenswaard. Alleen is de groep die zich écht vier dagen in het feestgedruis stort kleiner geworden. Zoals je ook in het voorseizoen minder mensen tegenkomt. In de paar dagen dat ik nu Prins ben, heb ik echter al gemerkt dat er heel veel vrijwilligers binnen de stichting zorg dragen voor een leuke en goed lopende carnaval. Dat is heel mooi om te zien!' Prins Willem I gaat het carnavalsjaar in onder de leuze 'Striepersgat, daar zit muziek in!'. 'Waarom lijkt me duidelijk. Ik wil er een geweldig seizoen van maken. In november 2013 bestaat de Striepersgatse Hofkapel 55 jaar en dan blaas ik graag weer mijn deuntje mee op de trombone. Nu gaan we genieten. Met alle Striepers en Strieperinnen.' Erik vult hem aan: 'We doen het samen'...





Marck van Lindt en Inge Rijkers van CV Zwing Paar van het Jaar



Striepersgat heeft weer een nieuwe Paar van het Jaar. Het zijn Marck van Lindt en Inge Rijkers. Tijdens de zeer drukbezochte en opgepimpte Nacht van de Bokkenrijders in Feesterij Lugano werden ze officieel gepresenteerd aan het grote publiek. Op zaterdag 2 februari 2013 worden Het Paar van het Jaar in de onecht verbonden. Marck en Inge zijn overigens voorgedragen door CV Zwing.

Marck van Lindt is een vrijgezel van 41 jaar en is geboren en getogen in Valkenswaard. Hij werkt bij de Striepersgatse hoofdsponsor Aquadeck. Zijn hobby, naast de carnaval, is bloemencorso. Hij verslijt elke zomer de nodige uurtjes in de corsotent van Reisvenne Oranje. Samen met zijn beste maat Gustaaf Geldens is hij verantwoordelijk voor het technische proces.

Ook in het deelnemen aan voor de Striepersgatse Optocht kan hij zijn ei wel kwijt. Dit resulteert ieder jaar weer in leuke en verrassende uitvoeringen. En vorig jaar zong hij nog mee tijdens het Groot Striepersgatse Liedjesfestival. Toen hij vorig jaar met Nieuwjaar door Inge ten huwelijk werd gevraagd, zei hij spontaan 'ja'. Overigens met medeweten van Bart Rijkers, de échte man van Inge, die zelf ook al eens in de onecht werd verbonden. Dat was in 1999, samen met Frie-Anne Geldens.

Venlo

Inge (42) en Bart Rijkers ('inne van Du Commerce') hebben een zoon: Duuk van zes. Dat is dan ook meteen de grootste hobby van Inge. Daarnaast werkt ze met veel plezier in de gehandicaptenzorg. De nieuwe bruid is afkomstig uit Venlo, waar ze al vroeg in aanraking kwam met carnaval. Met haar ouders ging ze op stap met de kapel van haar vader. Als tiener vierde ze zes dagen carnaval in Venlo. Totdat ze Bart tegenkwam en naar Valkenswaard verhuisde. Daar werd ze ook lid van CV Zwing.



CV De Gietersch vierden 22-jarig bestaan

Het begon allemaal in de garage bij Peter van Gompel thuis. Een vriendengroepje, dat elkaar kende van bloemencorsobuurtchap Wilhelmina en van het stappen bij discotheek Columbus, dacht: 'Witte wa? We beginnen een carnavalsclubje'. En zo ontstond 22 jaar geleden CV De Gietersch. Met meteen 33 leden. Op zaterdag 24 november werd dit heugelijke feit gevierd met een drukbezochte receptie en feestavond.



'Waar de naam vandaan komt, is uiteraard niet zo moeilijk', lacht Erwin Dielis, secretaris van CV De Gietersch. En de 'sch' komt natuurlijk van Dommelsch. Zoals gezegd, waren Peter van Gompel en Robin van Lieshout de initiatiefnemer. En zeker de eerste jaren ook de gangmakers. Het was in de periode dat er meer carnavalsverenigingen werden opgericht. Denk dan aan CC De Pimpelmezen, CG Achteraf en CV Wij Gaon Nie Fietse. Ons ledenbestand bestond grotendeels uit jongens en meisjes van zestien tot negentien jaar.'

Dielis kijkt met genoegen terug naar die beginperiode. 'Het was echt pionieren, maar wel heel erg leuk. We deden ook meteen mee aan de optocht met een vrijwel lege platte kar. De tekst luidde: 'Nie mauwe, wij konde dees jaor nie bouwe'. We hadden geen geld, geen bouwplaats en nauwelijks mensen om te bouwen. De meesten bouwden ook al een corsowagen en hadden daarna niet zoveel zin meer om nóg een wagen in elkaar te fabriceren. Toen we in 1991 in contact kwam met de Lapzwanen uit Soerendonk werd dit probleem vanzelf opgelost.'

Huren

De beide carnavalsverenigingen leerden elkaar kennen op een carnavalsbeurs in Sint-Oedenrode. Het bleek dat de club uit Soerendonk een wagen te koop had. 'Dat was voor ons geen optie,



maar als er viel te praten over huren, waren we wel geïnteresseerd. Uiteindelijk leenden we de wagen voor de optocht en brachten er zelf een Striepersgats tintje op aan. Het was ideaal! Die mensen kwamen hem een week van tevoren brengen, zetten hem helemaal in elkaar en zorgden dat alles werkte. Ik zie de koppen nog in de krant dat jaar: 'Gekochte wagen wint eerste prijs in Striepersgat'. Dat zorgde voor de nodige commotie.'

Door de jaren heen behaalde CV De Gietersch zo diverse eerste prijzen en werd de inventieve vereniging op de Valkenswaardse carnavalskaart gezet. 'De eerste Hoofdgierter was 'Stieneke' (Rob Verhagen) en ook zijn we al snel begonnen met een eigen kapel. Eigenlijk uit het niets. Ik denk dat Rob de enige was die kon spelen. De rest heeft het zich zelf aangeleerd. Het is ook niet veel geworden, maar de gezelligheid vergoedde veel. Zeker tijdens de repetities.'

Actief

Hoewel het de afgelopen jaren wat minder is geworden, is CV De Gietersch altijd een actieve vereniging geweest. 'Door de jaren heen zijn steeds dezelfde mensen de kar blijven trekken en lieten we ons toch nog steeds gelden bij bijvoorbeeld het Boerenbal en tijdens de kinderoptocht. Maar we hebben ook jarenlang met CV De Bokkenrijders het 11/11-bal georganiseerd. Nu er steeds meer kinderen bijkomen, we hebben inmiddels zo'n dertig jeugdleden, verandert ook het carnavalvieren. En ook daarbuiten zijn we actief met bijvoorbeeld een Sinterklaas-middag en paaseieren zoeken

Anno 2012 heeft CV De Gietersch 39 volwassen leden en ongeveer dertig jeugdleden ('Te Jong um te Giete'). Daarmee is het een heel behoorlijke club enthousiaste carnavalsvierders. Dielis: 'We zijn altijd een vereniging geweest die een beetje dwars lag. Uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel: gezellig een feestje vieren, maar we zijn wel graag onafhankelijk. En we komen graag in de krant met opvallende zaken. Wat te denken van de Valkenswaardse It, die we hadden gebouwd in Feesterij Lugano?'

van Gorkum
bouwonderneming

voor al uw projecten!

(06) 22498961



Foto- impressie Prinsen- feest 2012







Terugblik Striepersgats Paar 2012

Hallo Striepers en Striepinnekes

Het afgelopen jaar waren wij, Rob van Gorkum en José Verberne, het Striepersgats Paar van het Jaar. Beide zijn we lid van de commissie Striepersgatse Bruiloft, maar om zelf eens te ervaren wat het is om in de onecht te worden verbonden, was dit wel heel leuk om mee te maken.



In het voorprogramma werden we overal hartelijk ontvangen en dit werd door ons ook zeer gewaardeerd. De bruiloftsdag was een zeer bijzondere en drukke dag, met de gezelligheid van familie, bruidskinderen, Raad van Elf, Hofkapel, Hofmarjannekes, vrienden, uiteraard onze beide verenigingen (Striepersgatse Jägermeisters en CV De Bokkenrijders) en allen die we misschien nog niet hebben genoemd.

Met carnaval waren er diverse activiteiten waaraan we met de Raad van Elf deel mochten nemen. Heel leuk, want zo zie je dan dat er ook een andere kant van de medaille is, wat betreft het organiseren en regisseren van de carnaval. Dit alles is te danken aan al die mensen die er heel veel tijd en werk insteken, om dit ieder jaar weer voor elkaar te krijgen. Dat mag zeker wel eens gezegd worden!

Wij willen dan ook iedereen heel hartelijk bedanken voor alle cadeautjes, drankjes, mooie woorden en zeker voor de gezellige uurtjes! We hebben veel plezier gehad en veel gelachen.

Tot ziens en we komen elkaar zeker wel weer ergens tegen de aankomende maanden!

Houdoe en nogmaals **BEDANKT!**

Rob en José



Programma 2012-2013

5 januari

Striepersgat on Ice

Tijdelijke IJsbaan op de markt

11 januari

46e Tonproatersconcoure CV ADA

Zaal Lavrijssen

12 januari

46e Tonproatersconcoure CV ADA

Zaal Lavrijssen

12 januari

Vurdeurfeest CV de Vurdeurtrekkers en verkiezing Koning der Prinsen

Feesterij Lugano

13 januari

46e Tonproatersconcoure CV ADA

Zaal Lavrijssen

19 januari

1e Vorstenzitting

Zaal Lavrijssen

20 januari

Striepersgats Open Podium (Jeugd)

Zaal Lavrijssen

26 januari

Uitreiking Strieper

Old Dutch

26 januari

2e Vorstenzitting en Federatie Onder- scheiding

Zaal Lavrijssen

27 januari

Club 111-dag

Old Dutch

30 januari

Minizittingen

Striepersgatse Verzorgingscentra

1 februari

Receptie Prins van Mulkgat

2 februari

Striepersgatse bruiloft

3 februari

Receptie Prins van Brouwersgat

3 februari

35e Blaaskapellenfestival CV De Brassers

Zaal Lavrijssen

3 februari

Jeugddisco

Jeugdresidentie Old Dutch

4 februari

Boerenbal

Feesterij Lugano

8 februari

Nooit te vruug

Stadscafé De Senaat

9 februari

Carnaval

10 februari

Carnaval

11 februari

Carnaval

12 februari

Carnaval





Opoe hèt wirris wà

Zùmèr unne dag in 't carnavalsseizoen: 7 december: DIKKE SNUW!

Sintreklaos is wir nur wor dèttie vanaf kwam, rust in de tent! Marijke van NIX kan hurre zooi –j wir an 't oprùime. Daor is 't goei weer vur vandaog! D'n hille mèèrege op umroep brabant al iet van 'n weeralarm, code oranje! Wanne ziiver. 't Snuwt ! SCHÒN!! Ik zit mee-j 'n tas hiite sjokela in m'n haand nur dieje dikke snuw te kèèke en te geniete van die witte deke over alles wor 't op blèft ligge.

Zaauw ik 'r 'n scheut rum indoen en 'n dikke toef slagroom durrop? 't Karske hè'k al an vur de sfeer ok, mèr mist vur iemes. Deze kiir vur inne van d'n twilling. Dieje rum hè, toch mèr nie, ge zaauwd van de biin raoke en dan ok nog 's op de vurmideg, ge zaauwd 'r unne kaoje naam van krèège, slagroom ok mèr nie, vur m'nne umfang!



Vanaovend, 't Liedjes festival. Échte Striepers laote z'n eige nie kenne, die slibberre gewôôn schòn de Senaat binne. Ik ken d'r nie henne, sund, vollegend jaor, daor haauw ik 't mèr op. Dan is 't zéker tóch wir, umdè 't vanaovend zeker zal slaage! As onze Prins Willem I mèr gin schùifschoen an hèt. Hij moet z'n biin nie brèke, 't seizoen is nog mèr krèk begonne. Hè hè, ik krèèg èèrumzin as ik bùite kèèk, ik haauw zù van baone en naauw is d'n dieje van ons (m'nne mens zugezeed) mee-j 'n snuwschùif an de gang um 'n pèèjke te maoke, ik hur um bezig, 't zal toch nie waor zèn? Mèèn wèèrek! Mèr as ik die schùif um 't huukske zie komme zie ik dè zij van hierneffe de stiil in d'r haand hèt! Jaaa, zôô gè dè! Ge kent oe eige aorig vergisse!

As ik zôô zit te prakkezere, denk ik, we kosse iet ùtvèène dè ik toch ken baone, saome mee-j d'n dieje van ons. IK in d'n rolstoel, IK anwèèze hoe dèttie moet dèuwe, 'n schùif vur die zwiemelwielekes en vurrùt. Mèr as de snuw plèkt? 'n Grôôte fôhn daorvur monterre, dan kan dieje vaaste snuw alvast smelte! As, 't tussetèds snèuwt dan bove MÈÈN unne paraplu, dè IK nie nat wor, want IK zit stil! HIJ kan z'n eige wèèrum werreke!! 't Hendigste is as 'r stùifsnuw valt, dan kosse we gòn baone mee-j unne bladblaozer. As 't mee-j dè alles wa topzwaor vur d'n onze wordt, dan krègt ie 'n paor stiin in z'n zakken, snapte, vur 't èèvewicht.



Nou denk ik ok innins: dees of zù-iet zou ok schòn zèn vur d'n carnavalsoptocht as 't zo wèet is, ik zal 't d'n onze 's vraoge, 't zauw zumèr kenne zèn dèttie dè wel zie zitte, in ieders geval: MÈÈN!! 't Is naauw vruug middeg, 't is opgehauwe mee-j snuwe, sund, 't pèèjke war allanges wir wit geworre, mèr ik geleuf dè 't naauw smùrrie an't worre is, zouw dieje schonnighè nouw al afgeloope zèn?? Ik hoop 't nie, gratis weintersport an de deur! En dieje weeralarm code: ORANJE, wor moet dè hènne? 25 november 2005 stonne wij zeuветien ure in de file van Almelo nur Striepersgat, is dè nie niks? Weeralarm?? niks gehurd van te vurre. Ik maak m'n eige nouw nie druk, ik zit thuis en ken tóch nie baone!!



't Is middeg, ik verdien 'n tas hiite sjokkelademelk meej...!

**Houdoe hè,
Opoe**





Sch**enmakers**
D R U K & P R I N T

Goudenrijderhof 38 • 5551 VJ Valkenswaard
tel. 040-2075910 • www.schoenmakers.com



t'ls me wa!



Moe was druk doend' in de keuke toen z' inéns kéihard riêp:

'Vádder, gót 's buten nor 't huuske en repereer die zitplânk 's!'

Vádder ruupt trug:

'D'r is toch gaar niks nie mis mit die plee nie!'

Dan kwékt moêder wér:

'Dè's wel waor man. Mak 't nou mar in orde!'

Dus.... pa nor bute nor 't huuske, bekiekt 't 's en ruupt dan trug:

'Mins, daor is mit dè ding echt héllemól niks nie án de hând nie!'

Mam ruupt wér trug:

'Nou, dan stékte géj oewe kop mar 's dör dè kakgat!'

Vát ruupt wér:

'Oké, dè doe'k dan wel as dè dan zò nóddig mot van ow!'

Mam wér :

'Jao, dè doede nou mar en kiek mar 's wá d'r dan gebeurt....'

Zo gezét, zo gedaon. Dus vádder stékt ziene kop dör 't gat,

kiekt wa in't rônd en ruupt:

'Mins, hier in 't gat, daor is ok niks nie mis nie!'

Mam ruupt wér:

'Nou, dan komt 'r mar wér uut mit ouwe kop!'

Vádder wil ziene kop uut 't gat umhog haolen en ruupt dan beëngstigd:

'Mam, help mien 's, want de haor van mienen baard zitte vast

in 'ne spleet van de zitplânk!''

Waorop mam dan ruupt:

'Duut flink pien war!'



**Piet is er ok
voor oe onderhoud
en APK**



**Voor de beste auto's hoefde nie wijd te lopen
die kende gewoon bij Piet Bosmans kopen**

WWW.PIETBOSMANS.AUTOWIJK.NL

Kerkakkersstraat 24 Dommelen 040 - 2040733



Website

Mijn eerste ervaringen met de knop op de website van de Stichting Carnavalsviering Striepersgat: www.strieppersgat.nl.

In de laatste federatievergadering werden we attent gemaakt op de knop op de website van de SCS, 'waarachter' we ons verenigingsnieuws op een eenvoudige wijze konden plaatsen. Er werd op aangedrongen om hier gebruik van te maken. Het is vrijdagochtend 09.00 uur en CV Gin Gedoe gaat van start om hieraan invulling te geven.

- we openen de site
- er is geen knop Federatie, wél een van de Verenigingen
- afijn dat wil ik even proberen...
- dan heb ik de keuze uit drie knoppen:
 - Verenigingen
 - Federatie
 - Verenigingsnieuws
- wat zal ik kiezen? Begin maar boven aan...
- Alles over de verenigingen van Striepersgat
- geen inhoud en geen knop
- dan de tweede...
- Federatie
- we krijgen dan de doelstellingen, bestuur (oud), Jan Cremers bokaal en dan een contactformulier
- even proberen en ja hoor...
- het formulier komt
- met de volgende tekst: 'Hebt u een vraag, vul die dan hieronder in en dan zullen wij daar een gepast antwoord op vinden'
- nog steeds ben ik op zoek naar die ene knop, waaronder je het verenigingsnieuws in de site kunt laten opnemen
- mijn laatste optie...
- Verenigingsnieuws
- er opent zich een pagina met de kop: 'Nieuws van de Federatie en de verenigingen'
- helemaal leeg en weer geen knop om ons nieuws toe te voegen.



En het begon zo mooi: 'er zit een knop waaronder je zo het verenigingsnieuws in de site kunt laten opnemen'. Het is alweer een half uur later en niks opgeschoten...

Striepersgatser of carnavalesker kende 't nie hebbe!

Frans Janssen



Zesde Striepersgat on Ice

Op zaterdag 5 januari is de tijdelijke ijsbaan op de Markt voor de zesde keer het toneel voor 'Striepersgat on Ice'. Dit initiatief van de Striepersgatse Raad van Elf bleek het eerste jaar zo'n succes dat er meteen werd besloten er een traditie van te maken. De afgelopen vijf edities waren ook bijzonder geslaagd, zodat een zesde maal niet op zich kon laten wachten.

Voor diegene die er nog niet eerder bij waren, hier kort wat het spelletje inhoudt. 'Striepersgat on Ice' is een soort 'airhockey', waarbij het de bedoeling is om met een grote Striepersgatse Onderscheiding te scoren in het doel van de tegenstander. Het is niet op schaatsen, dus iedereen kan meedoen van jong tot oud.

Ook deze keer wordt weer met het maximaal aantal van zestien teams gestreden om de titel 'Striepersgatse IJskampioen'. De vorige editie werd gewonnen door CV De Bokkenrijders. In de finale werden de zoons van het Hermenieke van Nix verslagen. De gedeelde derde plaats was voor De Bosuilen (voetbalvereniging SV Valkenswaard) en CG Achteraf.

Ook dit jaar belooft weer zeer gezellig te worden. Tijdens de wedstrijden zorgen diverse kapellen (o.a. de Striepersgatse Hofkapel) ervoor dat de stemming er goed in blijft. In de feesttent naast de ijsbaan is er gedurende de gehele avond een programma om diegene die het buiten te koud vinden, te amuseren. Zo is er een dj en zijn er wellicht optredens van enkele Striepersgatse artiesten.





Bezoek aan Tienen





Nieuwe Koptrekker



Met de leuze 'Nergens Goeikoper, vier carnaval met dizze hardloper', is Johan van Oers dit carnavalsseizoen de Koptrekker van CV De Vurdeurtrekkers. Als adjudant koos hij voor Chris Hof. Beide zijn al diverse jaren lid van deze actieve carnavalsvereniging, die onder meer jaarlijks de verkiezing van 'Koning der Prinzen' organiseert.





Vit de oude doos

In de vorige Pypiano eindigde ik met: 'Dus doe ik alles weer in de oude doos. Ik zet 'm echter wel op een kier, want het is zó weer carnaval'.

En inderdaad: de beide Prinsen zijn al weer gekozen. En het Groot Striepersgats Liedjesfestival én de verkiezing van het Striepersgats Paar van het Jaar zijn ook al weer geweest. Binnenkort dan onder meer Striepersgat on Ice, het Brabants kampioenschap tonpraoten, de Vorstzittingen, het Boerenbal en Nooit te Vruug. En zó zijn er nog veel meer activiteiten te melden, vóórdat op 9 februari het carnaval zelf los barst...



De doos ging dus weer open en helemaal bovenop lag toevallig een foto van de Hopmarjannekes uit het seizoen 2011-2012. Aangezien één kleindochter (nou ja 'klein'?!) deel uit maakt van de Hofmarjannekes en de andere kleindochter van de Hopmarjannekes, ging ik eens verder in de doos kijken...

Bij de grote Prins en ook bij de Jeugdprins zie je meestal een aantal in rood en wit geklede meisjes, dat vaak een dansje opvoert. Vaak zegt men dan dat het 'dansmarietjes' zijn, en dat klopt natuurlijk wel, maar in Striepersgat worden ze Hof-en Hopmarjannekes genoemd.

Op 7-11-1971 bestonden de Striepersgatse Dansmarietjes (toen o.l.v. Karin Luijbrechts) elf jaar en tijdens de receptie verleende de toenmalige president Sjaar v.d. Eijnden (Prins in 1958) hen het predicaat 'Hofmarjannekes'.

Deze typische carnavalsvorm komt eigenlijk uit Duitsland. Daar ontstonden dansgardes met mannen, die het militarisme van de Prinsen belachelijk wilden maken en als een soort 'Schertsleger' op muziek 'marcheerden' en een 'omgekeerde militaire groet' brachten. Inderdaad: met de rechterhand op de linkerslaap salueren!

Ook nu nog bestaan zo'n dansgardes nog. Kijk maar eens naar de zogeheten 'Pronkzittingen' op de Duitse tv. Het 'Tanzmariechen' van nu lijkt veel op een marketenster die zo'n driehonderd jaar geleden met de legers meetrok en de soldaten voorzag van versnaperingen en sterke drank.





Het eerste Stripersgatse dansmarietje heette Eefke Eigenberg en die danste in 1960 helemaal alleen (!) tijdens de optocht vóór de prinsenwagen uit.

De 'dansmarietjes' van nu zijn bijna allemaal meisjes of meiden uit echte Valkenswaardse carnavalfamilies. Enkele van hen zijn al meteen na de geboorte ingeschreven en op de wachtlijst gezet. Al geruime tijd oefenen ze iedere week, want de Gardedans en het Showdansje moeten er perfect uitzien. Véél trainen, letten op de expressie, blijven springen en lachen, thuis óók nog oefenen en oefenen!

Op het programma staan onder meer optredens bij de Prinsen -en Vorstzittingen, bij de opening van het carnaval, bij recepties enz. enz. De meiden moeten er piekfijn uitzien en mogen als ze in functie zijn géén alcohol, géén cola (kan vlekken geven), géén kauwgom o.i.d. kauwen.

- Hopmarjannekes: van 7 tot en met 13 jaar. Ze moeten wel gevoel hebben voor ritme, een goede conditie hebben en gemotiveerd zijn.

- Hofmarjannekes: van 14 tot en met ca. 19 jr. Veel Hopmarjannekes stromen door naar de Hofmarjannekes als ze op 11 november 14 jaar zijn. En er plaats is.

Alaaf!
Herman Wooning



Hofmarjannekes
jaren 60



Hofmarjannekes
2010

Protocol:

- Rijglaarsjes gepoetst en kleding piekfijn in orde.
- Alleen tijdens besloten onderlinge bijeenkomsten is het toegestaan hoed af te zetten of jasje uit te trekken.
- In functie:
geen alcohol, cola of kauwgom.





Wie wordt de 46e Brabants kampioen tonpraoten?

Voor de 46e maal houdt de Stichting Tonpraotersconcoers Valkenswaard, in samenwerking met de Eerste Valkenswaardse Carnavalsvereniging Anders dan Anders, het Brabants kampioenschap tonpraoten. De inzet is de titel Brabants Kampioen Tonpraoten 2013. De winnaar krijgt de felbegeerde Zilveren Ton.



De acht finalisten zijn: Christel van den Dungen uit Tilburg, Fred van den Elzen uit Vorstenbosch, Rien Bekkers uit Olland, Ton Brekelmans uit Udenhout, Frank Schrijen uit Boxmeer, Jasper van Gerwen uit Hilvarenbeek, Ivo van Rossum uit Gemert en titelverdediger Berry Knapen uit Heeze.

De finale vindt plaats op vrijdag 11 januari 2013. Het juryvoorzitterschap hierbij is in handen van Ad Dams uit Waalre. De avonden én middag worden geopend door het gezelschap Um & Um uit Horst. De muzikale omljsting is in handen van De Notenkrakers uit Valkenswaard en de presentator is Pieter Mikkers.

Op vrijdag 11 januari 2013 reikt ZDH Prins Willem I van Striepersgat de prijzen aan de winnaars uit. Op zaterdag 12 januari en op zondag 13 januari zijn er gala-avonden. Tevens is er op zondag 13 januari een matinee. Alle voorstellingen zijn uitverkocht. Het concours wordt gehouden in zaal Lavrijssen aan de Karel Mollenstraat Zuid 44 in Valkenswaard.

Kaarten 2014

Kaartverkoop voor het concours van 2014 begint op woensdag 16 januari 2013. Vanaf 10.00 uur zijn kaarten te reserveren via tel. 06.10093875 of 040.2017695. Meer informatie over het kampioenschap is te vinden op: www.bktonpraten.nl





‘Malpiegalm’ IVO wint Groot Striepersgats Liedjesfestival



Voor Stijn Kalkers, Rob Verhagen en Bart de Waal lijkt het haast een routineklusje, maar niets is minder waar. Ondanks dat de drie muzikale vrienden als IVO al heel veel podiumervaring hebben en voor de elfde keer deelnamen aan het Groot Striepersgats Liedjesfestival, zijn ze toch iedere keer weer ‘prettig nerveus’. Onzeker over het feit of hun liedje zal aanslaan. In de finale ‘nieuwe stijl’ waren ze op vrijdag 7 december echter uiteindelijk wéér de beste. Voor de derde keer.

En met die overwinning kon iedereen leven. De vakjury, het publiek en de andere elf deelnemende groepen, trio's, duo's en solisten waren het er over eens dat IVO weer een prachtig nummer op de planken bracht. Met een knipoog naar Drs P. Een aanstekelijk nummer, met een repeterend refrein en drie doldwaze coupletjes, waarin diverse Valkenswaardse ‘grootheden’ voor het voetlicht werden gehaald. IVO is sterk in het verzinnen van vaak dubbelzinnige zinnen. Wat te denken van: ‘Daar loopt een haas en een konijn, een vette hap zou lekker zijn’ en ‘Op het Venbergs terras, heft Jo z'n Urste glas’? Uiteindelijk moesten Stijn, Rob en Bart hun liedje ‘Op de Malpie’ drie maal ten gehore brengen. In de eerste voorronde, in de finale en na de prijsuitreiking. Samen met De Fonteintjes, Gradje Dielis (Hermenieke van Nix), Dommels Glorie (Coen van Och c.s.) en Ge Wit Ut Ooit Nooit Nie (CVADA) stonden zij in de finale. Een soort ‘battle’, waarin de beste vijf liedjes nogmaals werden gezongen en de jury én het publiek uiteindelijk de winnaar bepaalden. Daardoor werd het wel een bijzonder lange avond, maar het moet worden gezegd dat er eigenlijk niemand klaagde.

Organisatie

En dat alleen al is een groot compliment voor de nieuwe organisatie (een delegatie van CG Achteraf, red.), die het aandurfde om het liedjesfestival te voorzien van enkele nieuwe elementen.



Met uitzondering van de jury trouwens, want daarin zaten weer diverse bekende 'oude' gezichten. Nieuw waren de drie voorronden en de wild cards van het publiek en de drie Prinsen van Striepersgat, Brouwersgat en Mulkgat. Maar ook de aanmoedigingsprijs was weer van stal gehaald, evenals de vrijheid voor de deelnemers om zichzelf muzikaal te begeleiden.

Wat zich ook verder doorzette, was de diversiteit aan muziekstijlen en teksten. Onderwerpen als de Prins, Jansse van de kiepe van de Sil, de Malpie, een nietszeggend liedje, de meidjes van Striepersgat, André Rieu, de liefde voor een vrouw én voor Striepersgat, de polonaise en zelfs de Lidl kwamen voorbij. En de ene keer was het 'inhaken' en de andere keer was het 'up tempo'. Juist deze variabelen maken dit evenement geschikt voor iedereen. Of je nu een carnavalsvierder bent of niet. Want het GSLF is al lang niet meer specifiek de zoektocht naar de beste carnavalskraker, maar meer naar het 'lekkerste nummer'. En daarmee scoorde de finalisten hoog.

Tijdens de spannende finale heerste er een gezellige sfeer in de goedgevulde Senaat. Nadat de aanmoedigingsprijs was uitgereikt aan het debutantenduo As en Ed, mochten de Prinsen om beurten een prijswinnaar bekend maken. Derde werd Gradje Dielis, die met zijn 'Gij bent nog schonder dan ik had gedacht' het prima deed. Hierna werd al snel duidelijk dat de nummers 1 en 2 zo dicht bij elkaar waren geëindigd, dat de stem van de vakjury de doorslag moest geven. Het was uiteindelijk het carnavaleske nummer van IVO, dat het won van het Annie M.G. Schmidtachtige liedje van De Fonteintjes.





Op de Malpie

Refrein:

*Op de Malpie, op de Malpie,
lopen veel bekenden rond.
Op de Malpie, op de Malpie,
Mooie Striepersgatse grond.
Op de Malpie, op de Malpie,
met z'n purperen hei.
Op de Malpie, op de Malpie,
staat een hert met een gewei.*

*Op het Venbergs terras,
heft Jo z'n Urste glas
Hij proost met Coby Baken,
dat wijntje zal wel smaken.
Wil Theus speelt op gitaar,
Grad Dielis mee z'n sigaar
Elvis verkleedt als dwerg,
't is Joske van den Berg.*

Refrein

*Een excursie rond het ven,
door IVO van 't IVN.
De natuur is al op scheut,
dat ziet ook De Neut
Plots wordt de rust verstoord,
het is echt ongehoord.
Is dat een groepje kampers?
Nee, het Willem-Jan Schampers*

Refrein

*Wie loopt daar zo alleen?
Burgemeester Ederveen.
Hij loopt richting het dorp,
op weg naar kapper Van Gorp
Wie kloost daar door de slijk?
Gerard en Mieke van Wijk.
Daar loopt een haas en een konijn,
een vette hap zou lekker zijn.*

Intermezzo:

*Al ben je niet bezongen,
dat geeft toch niets.
Kom eens wat vaker,
op de Malpie met je fiets.*

Laatste zinnen:

*S: Ik ben gestoken door een bij.
R: Tien konijnen op een rij.
B: Het eerste kievitsei.
S: Daar ligt een meisje op een spreij.
R: Is die lucht van jou of mij?
B: Nee, 't is een nertsenfokkerij.
S: Of een hennepkwekerij.
R: Auch der Willie ist dabei.
B: Een bordje balkenbrij.
S: Je voelt je er zo vrij.
R: Een fietser komt voorbij.
B: Twee koeien in de wei.
S: Met je poten in de klei.
Allen: Van de Malpie word ik blij!*

Tekst & muziek: IVO
Arrangement: IVO



Occasion Center Valkenswaard

De kei-sterke punten van OCV

- In- en verkoop occasions
- Persoonlijke aandacht
- Vaste contactpersoon
- Royale showroom
- Personen- en bedrijfswagens
- Altijd voldoende aanbod
- Moderne werkplaats
- Ook APK
- Financiering en verzekering
- ...gewoon kei-goed!!!



Mark Scheepers, een kei van een Occasion Dealer!

KEI-GOED IN OCCASIONS!

vrijdag koopavond tot 20 uur



Ik heb een ruime selectie occasions in mijn overdekte showroom voor u klaar staan. Loop gerust even binnen. Onder het genot van een verse kop koffie adviseer ik u graag bij uw keuze. Het is namelijk belangrijk dat u de juiste keuze maakt!

Service staat bij mij hoog in het vaandel. Een tevreden klant is ons visitekaartje. Professionele monteurs en een uitstekend ingerichte werkplaats staan daarvoor tot onze beschikking. Kom langs en overtuig uzelf!

Mark Scheepers, Occasion Dealer

Nationale Auto Pas

Kilometerteller Certificaat





Historie van het Carnaval in Striepersgat (10)

Het carnavalsjaar 1982 wordt ingevuld door André Stevens, waarbij cachet en het naleven van het protocol hoog in het vaandel staan. Als Prins André d'n Urste start hij het carnaval in Striepersgat, met aan zijn zijde adjudant en vriend, Ad van Ham. Zijn leuze luidt: 'Striepers viert fist, zoals 't nog nooit is gewist'.

In dit carnavalsjaar gaan we de volgende gebeurtenissen belichten, n.l.



Vanuit zijn taak als 'Opperspreekstalmeester' bij de carnavalszittingen, komt André uit de Boekedoos van het Urgel-Prinsement van de Oud Prinsen. Onder luid applaus wordt bekend gemaakt dat hij als Prins Carnaval de scepter gaat zwaaien over Striepersgat. Een geweldige ontvangst in een volle zaal van Striepers en Strieperinnekes. Na de officiële installatie door President Leon, m.m.v. Opper Bert van Dijk, staat er dan het Prinselijk Paar, Prins André d'n Urste met adjudant Ad, als het 'Besnorde Duo'.

Op 08.01 vindt het 15de Tonproaterstoernooi bij Zaal Lavrijssen plaats, georganiseerd door CV ADA. Lambert van de Kerkhof wordt de grote winnaar van de 'Zilveren Ton', in de creatie van Tinus Toelemans.

Het 15de Dansmarietjestoernooi wordt gehouden in Zaal Maenen. De organisatie is in handen van CV De Valkenvangers. Een strijd om de titel van het officiële kampioenschap van de Agglomeratie Eindhoven. Winnaar: De Turkse Bierboertjes uit Peer (België).

CV ADA viert op 22.01 haar dertigjarig jubileum. Voorzitter Cor Boers ontvangt op die dag de Striepersgatse Orde van het Groot Kruis i.v.m. zijn 25 jarig lidmaatschap.

Op diezelfde dag komt de carnavalskrant De Strieper, in nieuwe stijl, uit, met een vernieuwde metamorfose van 'Butske en Batske'. Met de wisseling van de wacht binnen de commissie PP.& P, waarvan André voorzitter is, treden nieuwe heren aan, dus ook nieuwe wetten. Een en ander verwezenlijkt door Frank Maas en Gerard Toussaint, met een carnavaleske aankleding en spitsvondige uitspraken.



Op 15.02 vindt het 33ste Boerenbal plaats, georganiseerd door de Kon. Zangvereniging De Volharding, in Hotel De Valk. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door kapel Non Stop 71.

Aangepaste en gewijzigde Stichtingsstatuten, inclusief het Huishoudelijk Reglement, worden op 06.04 door de stichtingssecretaris, Jan van Keulen, na goedkeuring door het Stichtingsbestuur, bij de Kamer van Koophandel ingediend. Er volgt een erkende inschrijving onder : K.v.K. Sti.Nr. 087.669.

Tijdens de Jaarvergadering van de Stichting in mei 1982, wordt Alfons Boogaerts, als opvolger van Leon v.d.Westelaken, gekozen tot President van de Stichting Carnavalsviering Striepersgat (SCS).

Verder dient secretaris Jan op 06.07, een concept 'Attentie-beleid van de Stichting' en een draaiboek van het secretariaat in, die binnen het Stichtingsbestuur worden behandeld, aangevuld en vervolgens goedgekeurd. Aanvullend op beide aanpassingen en wijzigingen wordt door de stichtingssecretaris een vernieuwd Stichtingsvademeccum uitgegeven, ingaande 01.01.83.



Een overvol carnavalsjaar 1983 treedt weer aan, waarin Jan van Keulen, als Prins Jan d'n Urste, de scepter gaat zwaaien. Zijn adjudant wordt Frans Meulenbroeks en zijn leuze luidt: 'Mee Carnaval in Striepersgat, veul plezier en toch nie zat'.

Vervolgens een opsomming van feiten en gebeurtenissen in genoemd carnavalsjaar:

In nov.'82, als de slotact van de carnavalszitting, treden de Hofmarjannekes op als Can-cangirls met een perfect uitgevoerde dans. Na een 'bisbis' vanuit de zaal volgt een tweede optreden. Echter, met de jeugdige can-cangirls treden nu ook de Oud Prinsen op. Een komisch carnavalesk geheel; naast jeugdige en jonge beentjes, nu ook een vertoning van houterige en knokerige benen.

Vanuit hun midden komt de nieuwbakken Prins Carnaval 1983. Na de installatie van Prins Jan d'n Urste, door president Alfons m.m.v. Vorst Jo en Opper Bert van Dijk, kan het carnaval 1983 van start gaan.

Op 26.11.82 het twintigjarig jubileum van CV De Pelikanen. Receptie en feest in zaal Were Di. Op deze avond alle leden in 'Schôn néj Pakke', waaronder Tante Drika (Wijnen), als oudste carnavalslid van Striepersgat, n.l. 90 jaar oud. Vanaf 1968 kent deze vereniging een eigen dansgarde 'De Huppeldepupkes', die op diverse tournooien hoge ogen wisten te gooien. Verder waren zij lid van de Federatie van Europese Narren.

Op 11.12.82 het zilveren jubileum van CV De Valkenvangers, opgericht 11.12.57, gevierd in zaal Maenen. Jake Maenen was 25 jaar geleden de grote stimulator van deze vereniging. Zij hebben met carnaval dan ook behoorlijk aan de weg getimmerd, n.l. oprichting van Kapel De Dauwtrappers, het houden van Dansmarietjestoernooien, het verzorgen van vele carnavaleske jeugdmid-



dagen, het opluisteren van carnavalsavonden in Huize Carolus, later de Haagacker et cetera. Hertog Theo heeft jaren de scepter gezwaaid over zijn Valkenvangers. Prins Jan d'n Urste heeft dan ook bij voorzitter G. Theunissen een grote Valk omgehangen, als waardering voor het vele werk van deze tweede carnavalsvereniging van Striepersgat.

Het twintigjarig jubileum van CV De Bokkenrijders op 18.12.82 in Café Zaal Lugano. Zij kennen een jaarlijkse jumelage uitwisseling met de stad Tienen (Ridders van Brunengeruz); een opluistering van de Minizitting Kempenhof; organisatie van het Gehandicapttenbal et cetera. Een speciale onderscheiding voor Jan Brouwers, vijftien jaar dirigent van de Bokkenrijderskapel.

Op 04.01.83 biedt de stichtingssecretaris, Jan van Keulen, een concept 'Taakstelling van Commissies' binnen de Stichting aan, hetgeen, in overleg met de commissievoorzitters wordt besproken, aangevuld en vervolgens door de leden van de Stichting wordt behandeld en goedgekeurd.

Het vijftienjarig jubileum van de Raad van Oud Prinsen op 11.01.83. Receptie en Feestavond in Galerij De Valk. Prins Jan d'n Urste biedt alle Oud Prinsen een bierpul aan, waarin gegraveerd de Naam en het Jaartal van de Oud Prins.

Met de Vorstzitting op 14.01 wordt afscheid genomen van Vorst Jo d'n Urste. De grote gangmaker van de Striepersgatse carnaval. Vijfentwintig jaar lang zette hij zich met een nimmer aflatend enthousiasme in. Een officiële oorkonde en een Gouden Bolknak werden hem namens de Stichting aangeboden. Daarnaast werd hij benoemd tot Erelid van de Stichting en uitgeroepen tot Groot Vorst voor het leven.

Op 16.01 wordt het eerste lustrum van het bloaskapellenfestival van CV De Brassers/Hebraskapel gehouden in Theater Were Di. Presentator Janus Bloemers (Jan Wijnen). Winnaar: De Umbleijkes van Striepersgat.

Het 25-jarig jubileum van CV We Lusse um Gruun op 05.02 in café Cresendo (Tiny Winters). Deze vereniging viert traditioneel het 'Elf-elf' en Halfvasten, waarbij boerenmoes, spek en worst, met uiteraard het 'gerstennat' op het menu staan. Een en ander als ondergrond voor de kroegentocht. Met Halfvasten stond een jaarlijks bezoek aan Hasselt en Maaseik op het programma.

Met de Intocht op zaterdag 16.02 wordt Prins Jan d'n Urste, geboren en getogen op de Schaaopsloop, NIET als Prins, maar als schaapsherder op het gemeentehuis ontvangen.

Op een platte wagen was de DOM van Keulen nagebouwd, met aan de voet van de Dom, een echte schaapskudde, waartussen zich bevonden de echte schaapsherder Cor Adriaans en (Prins in cognito) Jan van Keulen; met een naamsvermelding op de wagen van 'Jantje van de Schaaopsloop' en vergezeld door leden van CV De Klutjesgoojers, als herders rondom de wagen. Op de wagen verzorgde CV AOW de schaapskudde en waren de Klutjesgoojers er voor de muzikale omlijsting. Adjudant Frans en Opper Bert van Dijk liepen naarstig tussen het publiek te zoeken naar de echte Prins Carnaval.

Op de jaarvergadering van de Stichting Carnaval (03.05.83), wordt Jan van Keulen tot Vorst van Striepersgat gekozen. Hij volgt in deze Jo van Leeuwen op, die na 25 jaar Vorst, is uitgeroepen tot GROOT VORST van Striepersgat.





Op 11.11 wordt door de Federatie van Carnavalsverenigingen en Kapellen een boek uitgegeven 'Carnaval in Brouwersgat, Mulkgat en Striepersgat' (Fr. de Groot). Tweeduizend exemplaren, bestaande uit 225 blz., waarin 33 carnavalsverenigingen en de Stichting Carnavalsviering Striepersgat en de Federatie zijn omschreven.

De President van de Federatie, Jan van de Broek, overhandigt dit boek aan de Overheid, zijnde oud-burgemeester A. van Hellenberg Hubar, burgemeester B. van Zwieten uit Den Bosch en burgemeester J. Bartels, en vervolgens aan de Prinsen Jan d'n Urste van Striepersgat, Toon d'n Urste van Brouwersgat en Jos d'n Urste van Mulkgat, met hun respectievelijke adjudanten.

Met de Afscheidszittingen weet Prins Jan d'n Urste het boek nog eens te promoten aan de bezoekers van de zittingen. Aan het einde van de Afscheidszitting wordt de Prins weer teruggehaald door Cor Adriaans in de vertrouwde schaapsstal. Om vervolgens weer op het podium terug te keren voor de installatie van Vorst.

Deze installatie wordt voltrokken door Groot Vorst Jo van Leeuwen, m.m.v. President Alfons en Opper Bert van Dijk. Opper Bert overhandigt de nieuwe VORST een eigen Vorstenschild.

Aan het einde van het Prinsschap bezoekt een afvaardiging van Striepersgat het 25-jarig jubileum van de bevriende Carnavalsvereniging De Pintenwippers in Brouwersgat, gehouden in zaal De Belleman.

Jan van Keulen,
Carnavals-historicus



VAN **HERK**
B.V. MACHINEFABRIEK





Colofon:

Kerst/Nieuwjaarsuitgave 2012
jaargang 21 nummer 4

Verspreiding
Digitaal op Website:
www.striepergat.nl

Papieren exemplaren
12 euro per jaar.
Het abonnementsgeld dient
vooraf te worden betaald.

Redactieadres:
Pypiano
Postbus 37
5550 AA Valkenswaard
Tel. 0032-11-806056 of
06-53135972

E-mailadres:
pypiano@striepergat.nl

Eindredactie:
Willem-Jan Schampers

Redactie:
Dave Bouwmans
Gerton Heesakkers
Martien van de Molengraff
Willem-Jan Schampers

Vormgeving:
Martien van de Molengraff

Vormgeving voorpagina:
Tilly Wijnen
Ben Leferink

Uitgave:
Carnavalsfederatie Striepersgat i.s.m.
Stichting Carnavalsviering Striepersgat

Leden

Federatie

Update 1 november 2012

Naam lid	Contactpersoon	Adres	Postcode	Woonplaats	Telefoon	Mobiel
CG Achteraf	H. Janssen	boekweitbeemd 14	5551HN	Valkenswaard	040-2044114	06-19614588
ECV Anders dan Anders	Inge Ketting	Zeelbergseweg 23	5555LC	Valkenswaard	040-8440213	06-1415135
CV De Bokkenrijders	Nathalie Jacobs	Leenderweg 175	5555CD	Valkenswaard	040-2042549	06-29504256
CV De Brassers	Rini Mommers	Postbus 10	5550AA	Valkenswaard	040-2214205	
CV De Gietersch	Erwin Dieis	Reisvennestraat 40	5554EV	Valkenswaard	040-2047149	06-52825258
CV Gin Gedoe	Frans Janssen	Luikenweg 58	5554ND	Valkenswaard	040-2014682	06-53805129
CV Hermenieke van Nix	Mies Melotte	Eindhovenseweg 178	5552AG	Valkenswaard	040-2015773	06-53125773
CV Nie Melke	Franca Rinders	Molenviek 15	5554KK	Valkenswaard	040-2043012	
CC De Pimpelmezen	Gerben Driessen	Fretstraat 17	5555AH	Valkenswaard		06-22358757
CV De Vurdeurtrekkers	Dave Bouwmans	Hazestraat 6E	5555AC	Valkenswaard		06-55736699
CV De Zware Jongens	Roy Bax	Zeelberg 70	5555XG	Valkenswaard		06-57170483
CV Striepergatse Jagermeesters	Rob van Gorkum	De Schiepsvork 22	5555LP	Valkenswaard	040-2041701	06-22498961
CV Wij gaon nie fietse	Richard van den Baart	Esudohof 37	5551DC	Valkenswaard	040-2019055	
CV Wij mee zun viere en de rest	Lizeth Bouchée	Kardinaal de Jongstraat 82	5554RE	Valkenswaard	040-8443683	06-10489434
CV Zwing	Frie-anne Geldens	Karel Mollenstraat Zuid 22D	5554CH	Valkenswaard	040-2040401	
De Dekbleike's	J. van der Elst	Le Sage ten Broekstraat 25	5554SW	Valkenswaard	040-2018235	
De Striepergatse Hofkapel	Marc Maas	Alb. Thijmstraat 5	5554TE	Valkenswaard	040-2046492	06-25254563
De Notenkrakers	Rob de Wit	De Meelkuip 1	5554KG	Valkenswaard	040-2016970	06-10450652
De Schuimkoppen	A. Damen	p/a Heistraat 37	5554EP	Valkenswaard	040-2016018	
Napoleon Hijs Kapel	Jan van Dijk	Zeelbergseweg 8	5555LC	Valkenswaard	040-2042634	06-53896072
De Raad van Oud Prinsen						
Ereleden federatie						
Jos van Gestel		Kardinaal de Jongstraat 49	5554RB	Valkenswaard	040-2015671	
Frans de Groot		Langveter 31	5554MV	Valkenswaard	040-2013900	
Jan Creemers Bokaal						
Elly Creemers-de Wit	P. G. J. M.	Bakkerstraat 34A	5554 EE	Valkenswaard	040-2044114	06-19614588